

HÄNT I LEEDEN



INFORMATIONSBLAD FÖR ETAPPANSVARIGA

VI LEVER VIDARE !

De två senaste årens energi har till stor del gått ut på att försvara de idéer kring vilka Sörmlandsleden är uppbyggd. Idéerna har precisrats och komprimerats i våra etappledarpärmar. Vi har en vandringsled som bildat skola i Sverige och som fått många efterföljare. Vi har varit inblandade i utvecklingen av alla längre låglandsvandringsleder i Sverige. Tyvärr har det frivilliga engagemanget varit mycket sparsamt företrätt vid tillkomsten av övriga vandringsleder, vilket många länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser i andra län beklagat. Sörmlandsleden önskar i likhet med Ostkustleden slå vakt om det frivilliga engagemanget där så är möjligt. Funktionen Sörmlandsleden har skapat hela Sörmlandsleden från Stockholm fram till Nyköping och den arbetsgrupp som från början hade ansvaret har också klart sagt ifrån att Sörmlandsleden är en odelad enhet. Det intensiva utnyttjandet av Sörmlandsleden inom den del som Friluftsförbundet Stockholms-förbund medverkat i har dock gjort det svårt för de frivilliga krafterna att där helt kunna ta ansvaret. Ur den synpunkten kan man förstå de skrivelser som distriktsförbunden i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län skrev till samtliga berörda myndigheter. I Stockholms län har dessa skrivelser behandlats av vissa kommuner som även iklätt sig ett större skötselansvar. Vår etappledarorganisation kvarstår givetvis och den framtida organisationen med undantag av Södertälje kommun är fortfarande oklar. Inom det område som ingår i Friluftsförbundet Distriktsförbundet för Södermanland har skrivelserna återtagits. Inom Östergötlands län behandlades aldrig skrivelserna eftersom där Friluftsförbundet icke varit engagerat.

Vid vårt årsmöte i Mariefred år 1978 ombildades den ursprungliga arbetsgruppen till en interimstyrelse för Sörmlandsleden. Denna interimstyrelse arbetade fram till den 6 mars 1980 då den föreslog bildandet av föreningen Friluftsförbundet Sörmlandsleden och anhöll via Distriktsstyrelsen till det centrala Främjandet att få bli antagen som en Friluftsförbundsorganisation med lokalavdelnings status och underställd Distriktsförbundet i Södermanland. Detta gick dock icke av stadgeenliga skäl.

Vid Distriktsförbundets årsstämma i Gnesta i april månad bestämdes det att en separat enskild förening Sörmlandsleden skulle bildas. Vid sammanträde den 13 juni 1980 bytte interimsstyrelsen för föreningen Friluftsförbundet Sörmlandsleden ånyo skepnad och konstituerade sig som föreningen Sörmlandsleden med den sammansättning av styrelsen som framgår av nästa sida. Friluftsförbundets distriktsstyrelse i Södermanland deltagar med två styrelsemedlemmar. Hela diskussionen om vår organisation har ju gått ut på att få en starkare fast förankrad organisation med en styrelse som består av representanter för de olika etapplederregionerna och i så nära samarbete som möjligt med Friluftsförbundet.

De senaste två åren har ju onekligen medfört en stagnation i vår verksamhet. Reaktionen har varit olika, många etappledare har förklarat sig avgå om huvudmannskapet överfördes till kommunerna och andra åter ansåg att leden mycket väl kunde överföras till olika samhällsorganisationer. Vi har nu en förening Sörmlandsleden som ju inte är något annat än en fortsättning på den tidigare verksamheten. I några kommuner har det kommunala inflytandet ökat. I kommunerna från Södertälje mot Nyköping ligger ansvaret på föreningen Sörmlandsleden. Det är fullt förklarligt om några etappledare icke önskar fortsätta med verksamheten och då inte ingå som medlemmar i föreningen Sörmlandsleden. Det vore trevligt om dessa etappledare kunde avsluta sin verksamhet med att föreslå någon lämplig och intresserad efterföljare. Om Du inte önskar kvarstå var god informera vår sekreterare Ulla Granlund. Är det dock inte så att även om det är lite besvärligt ibland så överväger väl det positiva när vi jobbar med leden. Så varför inte ta nya tag och putsa upp vår led som kanske här och där blivit lite skamfilad. I så fall ses vi på årsmötet den 25 oktober på Stiftsgården, Stjärnholms Slott, utanför Nyköping.

Gunnar

DEN FUNGERANDE INTERIMSTYRELSEN

Ordf Gunnar Löwgren, Oxelösund
V ordf Gunnar Lundén, Lidingö
Sekr Ulla Granlund, Nyköping
Kassör Gunnar Lewin, Oxelösund

Regionansvariga

Jarl Åslund för Stockholm
Birger Nordin för Södertälje
Folke Andersson för Malmköping
Börje Johansson för Kolmården
Lennart Eriksson för Nyköping S

Friluftsförbundets representanter

Rune Noppa, Eskilstuna
Gunilla Marklund, Oxelösund

Stockholms län representant

Eva Johansson, Järfälla

FÖRSLAG TILL REGIONINDELNING

Varje region föreslås omfatta två grupper.

Region 1. Stockholm:

a) Björkhagen etapp 1-7	80 km
b) Mörkö, Nynäshamn =	65 km
	<u>145 km</u>

Region 2. Järna:

a) Södertälje + etapp 8-10	95 km
Järna-Nynäs =	
b) Marvikarna etapp 11-15	61 km
	<u>156 km</u>

Region 3. Malmköping:

a) Hälleforsnäs etapp 16-24	110 km
b) Eskilstuna etapp 39-41	37 km
	<u>147 km</u>

Region 4. Stavsjö:

a) Katrineholm etapp 25-28	48 km
b) Kolmården etapp 29-35	97 km
	<u>145 km</u>

Region 5. Nyköping:

a) Tunaberg etapp 36-38	
Tunabergs-	
leden 36	85 km
a-g	
b) Kustleden Nyköping-	
Nynäs	80 km
	<u>165 km</u>

ÅTTONDE UPPLAGAN AV FÖRSLAGET TILL STADGAR

Mycken tankemöda och arbete har lagts ned på att få acceptabla stadgar för vår verksamhet. Det förslag till stadgar som nu föreläggs det första årsmötet för Föreningen Sörmlandsleden har blötts och stötts i många omgångar och det sista förslaget har presenterats för Distriktsförbundet för Friluftsförbundet den 17 september och efter en del smärre justeringar presenterade det förslag som nu också accepterats av Distriktsförbundet. Var god studera förslaget och kom med Dina eventuella kommentarer vid årsmötet den 25 oktober på Stjärnholms Slott.

ÄLGJAKT

Älgjakten står för dörren och vi har beställt nya älgskyltar. Våra älgskyltar med rubrik "Älgjakt pågår, vandring undanbedes" förefaller ibland vara lite väl åtråvärda och ötskilliga av våra älgskyltar försvinner varje år. Nu har vi 100 st på lager och de finns hemma hos Folke Andersson. Behöver Du skyltar så ring till Folke Andersson i Hälleforsnäs, hans telefonnummer är i bostaden 0157/40590, på arbetet träffas Folke på 016/125020.

ELDSTÄDER

På sina håll börjar våra eldstäder bli lite skamfilade. En eldstad klarar normalt inte den kraftiga vattenbegjutningen som många vandrare tillämpar när de skall släcka elden. Det är ju en gammal känd metod att spräcka och spränga stenar. Om Du själv inte kan organisera en reparation så får vi göra en gemensam insats. I en del eldstäder har vi lagt in en plåtskoning, dvs 4 eller 5 mms stålplåt såväl i botten som i sidorna. Det har förbättrat livslängden. Behöver Du sådana mät då upp hur stora plåtarna skall vara så får Du dem tillskurna.

PRESSINFORMATION

Vi har föreslagit Friluftsförbundet distriktsstyrelse att gå ut med en gemensam pressinformation. Den förklarar den nuvarande situationen och tar udden av alla pressmeddelanden som då och då dyker upp. Norrköpings tidningar hade för en tid sedan en artikel där man redan överlämnat leden till Norrköpings kommun. Där blev man mäkta förgrymmad eftersom man tidigare helt tagit avstånd från den skrivelse man erhållit. Vårt förslag till pressinformation lyder:

"Friluftsförbundets Distriktsförbund i Sörmland accepterade år 1971 på Länsstyrelsens förfrågan att fungera som huvudman för Sörmlandsledens skötsel och underhåll. Arbetet med leden har sedan starten styrts av en inom Friluftsförbundet autonom funktion underställd Distriktsstyrelsen.

Sörmlandsledens utveckling har medfört vidgade arbetsområden och ett utökat praktiskt skötselansvar som kommit att ligga utanför Friluftsförbundets normala inriktning.

Den ökade och helt ideella verksamheten med Sörmlandsleden har samtidigt inneburit att ledningen för Sörmlandsleden erfordrar en avsevärd förstärkning av organisationen. Olika organisationsformer har diskuterats, bland annat i form av en särskild Friluftsförbunds förening vilket dock det centrala Friluftsförbundet ej funnit lämpligt.

Jämte Ostkustleden anses Sörmlandsleden vara den enda och för övrigt den första längre längsleden administrerad på ideell basis.

Ledningen för Sörmlandsleden har därför i samförstånd med Friluftsförbundets Distriktsstyrelse i Södermanland accepterat att i fortsättningen fungera i form av en separat förening.

Distriktsförbundets årsstämma har godkänt denna form för det fortsatta arbetet.

Detta innebär att Sörmlandsleden fortsätter på oförändrat sätt och med oförändrad ledning och att detta sker under beteckningen Föreningen Sörmlandsleden.

Denna förening är associerad med Friluftsförbundet och kommer att på samma sätt som hittills samarbeta med berörda lokalavdelningar.

Friluftsförbundet	Föreningen	
Distriktsförbundet	Sörmlands-	
Södermanland	leden	"

TORRKLOSETTER

Vi har på en del ställen efter leden besvärligheter med våra torrklosetter. Exempelvis vid Hällaren står torrklosetten 900 meter från skärmskyddet, vilket ju inte precis befrämjar trivseln. Nyköpings kommun har nu börjat med pappkartonger för latrin och det har rejält försvårat latrinhanteringen. Vid Lilla Göljen är det cirka 300 meter fram till väg och där har etappledaren Ingvar Karlsson tidigare burit tunnorna fram till vägen. Nu går det inte längre och då har vi tillskrivit Nypings kommun om tillstånd att i stället få gräva en grop och ställa torrklosetten däröver, vilket man nu godkänt. Det betyder att vi på andra ställen där det är svårigheter med torrklosetterna också kan införa liknande system, exempelvis vid Hällaren. Har Du problem på Din sträcka så kan vi ta upp frågan med respektive kommun.

AKTIVITETER

Den nya leden från Lida till Skansundet är nu färdig men Eva Johansson rapporterar att man redan gått över leden med ett hygge och den tidigare planerade invigningen har därför uppskjutits till våren.

Vid en inspektionsvandring på etapperna 10 till 12 konstaterades några trasiga spänger och en rätt kraftig anhopning sopor vid skärmskyddet Vaskaren. Det måste ha varit en rejäl grupp som lyckats skräpa ner så ordentligt. Birger ordnade till dessa detaljer.

Skogsstationen i Gnesta har även i år lagt ner ett fint jobb och gått över leden från länsgränsen ända fram till Henaren. Hjälpen från Skogsvårdsstyrelsen och överhuvudtaget all hjälp från olika myndigheter kan bli kraftigt neddragen eftersom myndigheterna nu dragit in på dessa insatser. Enligt uppgift skulle Naturvårdsverket satsa totalt 27 milj på denna verksamhet över hela Sverige och mycket stor del av detta belopp skulle läggas på Norrbotten och naturligtvis också på fjällederna. Det betyder att sådana leder som Östgötaleden får stora svårigheter att färdigställas.

Efter sträckorna 16 och 17 finns det åtskilliga gruvhål och där har man arbetat med att inhägna dessa. Speciellt vid Älgsjöbacken har man lagt ner ett fint arbete och snyggt till området. Den tidigare föreslagna omläggningen vid Älgsjöbacken av Sörmlandsleden har dock ej utförts. Kring Anhammar har flera gruvhål blivit inhägnade. Vi hade räknat med att få taket på skärmskyddet vid Härbärgssjön omlagt men detta har ej skett. I övrigt har dock de flesta skärmskydd fått taken omlagda.

Den nye etappledare på etapp 1, Erik Axelsson, har gått över sin sträcka och reparerat flera broar. Likaså är den nye etappledaren på etapp 41, Göran Pettersson, i full fart med att snygga till sin sträcka. Det var några spänger som ruttnat och dit har vi transporterat erforderligt tryckimpregnerat material.

Sträckan 23 är också upprustad.

Den nye etappledaren på sträcka 31, Åke Tidman, hade ett större sällskap ute och byggde en ny vacker bro vid Björnsjön och snyggade i övrigt till leden.

Även på sträcka 32 är en ny etappledare, Jan Karlsson. Han har många intressanta arbetsuppgifter. Vid skärmskyddet vid Lövsjön planerar han en rejäl uppsnyggning. Det finns rätt mycket gammalt skrot som ligger där och dessutom behövs ett par kubikmeter singel framför skärmskyddet. Det har blivit väl upptrampat. Vi vandrade den sträckan för någon vecka sedan tillsammans med Skogsvårdsstyrelsens Bengt Kristensson. Jan planerar att lägga ut cirka 50 meter spång och dessutom lägga om leden på cirka 1 km. Jan Karlsson planerar dessa arbeten till den 10 oktober och han räknar med att flera villiga personer ställer upp. Jans telefonnr är i bostaden 011/92473 och på arbetet 011/92019. Han hälsar Dig hjärtligt välkommen.

Ja, det var några glimtar från olika insatser. Hösten är en lämplig tid att ta bort den sly som vuxit upp. Behöver Du hjälp kan vi genom sekreteraren mobilisera flera intresserade och villiga medhjälpare.

Sörmlandsleden får upplysningstavlor från ny hembygdsförening



Sune Brunsärn, Thore Johansson och Karl-Johan Pettersson från Järna hembygdsförening sätter upplysningstavlan vid Mellanbygget på plats.

JÄRNA: Den relativt nybildade Hembygdsföreningen i Järna har under sin verksamhetstid hunnit med att göra en hel del. Bl a har man i olika omgångar satt upp upplysningstavlor om fornminnen och andra intressanta ting som gamla bosättningar utmed Sörmlandsleden. Upplysningstavlor har nu senast satts upp vid Bajorstorp och Mellanbygget.

Det är frågan om korta allmänna upplysningar om den bebyggelse som vandrande på

leden kan se resterna av. Vid mellanbygget kan man tex läsa på tavlan att Mellanbygget nyodlades och bebyggdes vid 1800-talets mitt av gruvarbetare vid Järna gruvor. Torpets namn syftar på att det ligger ungefär i mitten av Järna gruvfält.

Man kan också läsa sig till att i området finns 20-talet gruvhål och att de aktuella gruvorna har namn som Långgruvan, Östra Nygruvan och Mellangruvan. Man får också veta att gruvdriften upphörde omkring 1860 och att den siste fasta invånaren vid Mellanbygget var Anders Petter Larsson som dog 1918.

Det finns ytterligare en del upplysningar om det forna torpet som man fortfarande kan se resterna av.

I samband med att medlemmar ur hembygdsföreningen sätter upp dylika upplysningstavlor så röjer man också upp i lövsly och annan vegetation som allt mer överflyglar ödatorpens marker. Man röjer också undan om Fullfallna träd och ris och snyggar upp i största allmänhet och hoppas på att Sörmlandsledens vandrare skall visa tillbörlig hänsyn, vilket uppenbarligen inte alla gör.